

Lied 513: God heeft het eerste woord



1 God heeft het eer - ste woord.



Hij heeft in den be - gin - ne



het licht doen o - ver - win - nen,



Hij spreekt nog al - tijd voort.

- 2 God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.
- 3 God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.
- 4 God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.

Lied 488: In den beginne was het woord

1 In den be-gin-ne was het woord,
op aar-de is zijn stem ge-hoord
die spre-ken wil tot elk ge-slacht,
Hij werd ge - bo-ren in de nacht.

- 2 Hij werd geboren in de nacht
die al het licht heeft voortgebracht,
aan zon en maan zijn teugel legt,
Hij is de Heer, Hij werd een knecht.
- 3 Hij is de Heer, Hij werd een knecht,
op Hem wordt alle last gelegd,
Hij woont te midden van het kwaad,
Hij troont in onze lage staat.

- 4 Hij troont in onze lage staat
waar al wat leeft verloren gaat,
Hij kwam toen niemand naar Hem riep,
dit licht dat zoveel luister schiep.
- 5 Dit licht dat in het duister sliep
is God die ons bij name riep,
Hij roept totdat Hij wordt gehoord,
in den beginne was het woord.

Lied 494: 'Vanwaar zijt Gij gekomen'

(Met tekst van Huub Oosterhuis; op de bekende melodie van 'Er is een roos ontloken')

1 Van - waar zijt Gij ge - ko - men,
wij wis - ten niets van U.
In on - ze stout - ste dro - men
was God nooit hier en nu.
Een nieu - we God zijt Gij
die on - der ons wilt wo - nen,
zo ver weg, zo dicht - bij.

- 2 Gij zijt ons doorgegeven
een naam, een oud verhaal
uw woorden uitgeschreven
in iedere mensentaal.
Ons eigen levenslot
met uw geluk verweven,
zo zijt Gij onze God.
- 3 Gij zijt in ons verloren
wij durven U niet aan,
uw stem in onze oren,
uw komst in ons bestaan.
Een woord van vlees en bloed
een kind voor ons geboren,
een mens die sterven moet.