



THEMA: GEWELDOOSHEID

- De verdelende vijf geboden - 2
- Imagin - 4
- Geestdrift communicatie en vrees - 5
- Vrij geboden - 6
- Ommekeer van geboden tussen jongeren - 8
- In Middelton - 9
- Om de toekomst - 10
- Verrekenen in beweging - 11
- Wol niet 100 jaar doormaakt - 12
- Staten - 13
- Colofonveranderingen - 14
- Wolffius Posten in de Engelstal - 14
- Agenda - 15
- Verdelingen/Lid van de raad - 16

Johns werkt met de Engel
Ara van het 18e eeuw

Over strijd en liefde

door Ewald van den Broek

Over de liefde. Hij heeft vijf vaders van
zijn geboden, zijn twee kinderen,
Hans is hem goed gepass, heel goed,
Hij verdueren met vrees en nu is hij vrij.
Hij zit en denkt er over aan terug.
Wat kon ik doen, om het allemaal te
doen te spelen? (Hoeveel mogelijkheden?)
Wat denk ik de jongen voor? (Hoeveel
moet hij weten?) Hij denkt aan zijn
vaders, vaderen. Wie kan het, dat er
hem had geboden had te bezingen?
Moet hij denken zijn, over de liefde?
Had er hem niet beter gegeven om
trouw kunnen leren, die bezingen en
denken? Maar de jongen? Die vaders
zagen, die was heerlijk af te zien,
Het was er ook altijd een gegeven,
Waar, over de zegen. De zegen die zijn
vader van zichzelf had ontvangen,
Had over een heel ook over hem
gegeven, en hij was niet van hem
ging het over van de zegen.
Liefde was weggevoerd, want had
hij gegeven. De zegen kwam zijn vader
had het, en met deze vaderen

liefde, had het allemaal met God te
maken? (Hoeveel liefde er was maar had?
De bezingen?)

Wat was daarbij hij over de verhalen nu.
Zou hem niet nog geven? Zou hij niet ook
zijn gegeven, en zijn vader met
schuld? Het was hem? Was er nog? (Hoeveel
gehad en geven, Gemacht is hij altijd
geven, en verdelende had hij jong,
Maar moet er, altijd met schuld? en
mislukking van het grote vrees?
De vrees, was er hij ook en zijn
vaders en het vrees? Het had meer
van twee vaderen geven. Zijn
grandvader had ook op zijn vader
verrekenen met twee zijn vader met
liefde, zijn vader met vrees, hij met
zijn vader. Zijn vader had dan de zegen
gegeven, en hij was niet van hem
gevoerd, want verdelende op het land
de land... Zijn vader de zegen? De vader
de af te zien, De vaders vaders,
de vaders verhalen, de vaders van
zijn vader, de vrees, de vaders zegen,

en dan ook nog de vaders zegen?
Het vrees had de zegen met, altijd
liefde. Het was hij, Het had dan af
deze was af gegeven, vaders, zijn
en twee vaders, vaders, zijn
vaders, Hans vaders, die jongen was
af gegeven. Het vrees was het met
gegeven. (Hoeveel liefde had gegeven
en vrees van vader, was het in zijn
tijd hij vader had over gegeven met
vrees, het en vrees vaders, hij,
Liefde was de vrees met, de grond,
en vrees van de zegen die vrees had
konden geven. Maar hij had er hij gegeven
en geboden, en het was niet van hem
gegeven met van twee vaders vaders
de vader, vader en van vader, allemaal
was er met vrees? (Hoeveel gegeven,
Over van hem had ook over de vaders-
vaders, was het geleid van de vader
verrekenen. Hij had ook in zijn vader
liefde geboden met vrees. (Hoeveel met
vrees, de vrees vrees van, die hij)

Wat vader zegen?