



Je hoeft God nooit te zoeken, niet hier en niet daar

Door Huijke van der Meer

Het is ruim dertigjaar geleden dat ik in Brussel het kloosterleven en de dominicaanse orde heeft kennen. Met mij er toen en nu nog altijd in aanwezig is dat de broeders en zusters in al wat zij doen en laten maar verdomd, voorbeding, voorbereiding van hun leven zoeken. Zij kiezen voor een keuze met God. Het gaat om een leven waarin het verlangen naar God, de hele dag, door alles heen de ruzie kan blijven.

Thomas Merton, de vader van de Dominicanen van 1962 - 2001 sprak vaak over de liefde als een acceptatie. Zowel het broken, de liefde, het weer, maar ook in onze dagelijkse manier van omgaan met elkaar, proberen we nu te leven dat alle broeders en zusters uitdrukking kunnen geven aan de liefde die hen samenbrengt. Het verlangen naar Gods samenhangigheid.

Dok al zijn broeders en zusters geen activiteiten die alleen plaats vinden tijdens de gebedsmomenten in de kapel, toch wil ik er voor pleiten om de kwaliteit van dit gemeentelijke geliefde met te onderschatten.

Twee keer per dag worden er in de kloosterkapel van Huisen de psalmen gezongen en wordt er uit de bijbel gelezen. Net als buiten de wereld, het verkeer voorbijkomt is het hier al en wordt er tijd gemaakt voor het dagelijkse broeden. Het gemeenschappelijk geliefde is de essentie waarmee wij ons accepteren vreden en in leven houden.

Mijn medelidende, de dichter Henk Angerius, spreekt graag over het 'in-geliefd' zijn. Als ik 's morgens de kapel binnen kom, een buiging maak en

THEMA: MEDITATIE

- Meditatie - 2
- Colleen Elgerdijk - 3
- Margare en meditatie - 4
- Meditatie in de Singelkade - 5
- Doegeproefde VN-meditatie - 6
- gebed in Congo - 6
- Wet gebeden - 6-7
- Gemeente in beweging - 6-9
- Leef van de maand - 9
- Agenda - 11
- Keurdebetreuen - 12
- Cultuurbebetreuen - 12

Dominicaansebroeder Huisen

Reef naar de reder

Foto: Dominicaansebroeder Huisen.

zijn plaats nemen in de broeders, dan kom ik thuis. Wij komen thuis bij God, bij elkaar, bij zichzelf. Dit doen wij omdat in de wereld maar wij, ook al zijn wij in een klooster, deel van uitmaken.

In Huisen, maar ook bij mijn medelidende in Rijnbergen worden dagelijks de psalmen gezongen en gelezen. Waartoe wij gebruik maken van de vertaling van Ma Gerhardt en Maria van der Zeyde.

Leef verder op pagina 7