



THEMA: KERST EN KINDEREN

Wat willen we de kinderen doorgeven – 2

Van feest naar feest – 3

Column – 3

Hoogtepunten uit 2015 – 4/5

Geluk is alledaags – 5

Uit de kerkenraad – 6/7

Gemeente in beweging – 8

Zomaar wat ALV impressies – 9

In Memoriam – 9

Collectebestemmingen – 10

Agenda – 11

Kerkdiensten – 12

De nieuwe jeugdwerker

Liliane van der Steur is creatief en communicatief

Door Dirk Visser

AMSTERDAM – Zij wordt een woordkustenaar genoemd. Zelf noemt Liliane van der Steur, de nieuwe jeugdwerker, zich creatief met communicatie. Een eigenschap die haar van pas zal komen als opvolgster van Natascha van der Does.

“De Sint Maartenlampion die we op zondag 8 november hebben gemaakt, bestond uit twee vissen met enorme zoenlippen. Tussen die lippen deelden zij een spekkie. Zo hebben we de oorspronkelijke gedachten van Sint Maarten — delen — verenigd met de hedendaagse snoepfocus. Dit is hoe ik wil proberen het zondagochtenduurkje met de kinderen van de Singelkerk aan te vliegen. Ik hoop ze allemaal snel te ontmoeten. Ideaal zou zijn als wij ook het onderwerp van de preek bij de kop nemen; dan hebben ouders en kinderen een gezamenlijk thema voor thuis aan tafel.”

Haar eerste kennismaking met de kerk was in het Drentse dorp Ruinerwold waar zij een deel van haar jeugd doorbracht. “Daaraan bewaar ik goede herinneringen.

De dominee kwam er op school Oudtestamentische verhalen vertellen. Hij was ook Sinterklaas en bevriend met m'n ouders.

Henk Leegte heb ik leren kennen toen ik in de jaren '80 in Groningen studeerde. Ik deed daar een propedeuse Frans en vervolgens communicatiewetenschap. Pas later, in Amsterdam, ging ik me verdiepen in het geloof, al was het nooit structureel. Zo waren er bijbelavonden bij Lenie van Reijendam-Beek, vrijzinnig-hervormd predikante. En daarna bij Henk. Ook in de Krijtberg, de burens van de Singelkerk, heb ik lessen gevolgd bij pater Kemme. Ik ben niet op zoek naar een geloof om bij te horen. Bewoordingen als God of Heer vind ik best moeilijk.”

Nu, als kersverse jeugdwerker van de Singelkerk, zit Liliane te pas en te onpas te lezen in de kinderbijbel. “Die is nog van mijn grootmoeder, een Friezin van doopsgezinde huize. Van verschillende

mensen krijg ik mooie verhalen aangereikt om de kring te inspireren. Het mes snijdt aan twee kanten: ik voel me erdoor verrijkt. En ik bof met het team collega's waarin ik ben terechtgekomen.

Behalve jeugdwerker ben ik zpp-er onder de naam Steur & co. Copy, creatief en communicatie, het talige maar dan iets anders. Voordat ik daarmee begon in 2006, verzorgde ik marketingacties bij Kluwer; daarna werd ik copywriter bij Target in Amsterdam en vervolgens ben ik jarenlang projectleider geweest bij educatief communicatiebureau Podium in Utrecht. Vorig jaar heb ik de jaaropleiding grafisch vormgeven gevolgd bij het Multimedialab.”

Samen met haar man heeft Liliane twee zonen, een van acht en een van zes. Zij wonen in Amsterdam.

Kerstmis vieren we zowel in de Singelkerk als in Noord, uitgebreid, met veel kinderen. In Noord komen de kinderen op Kerstochtend. Ik schrijf een kerstverhaal, een kerstspel en de kinderen spelen het, verkleed en ongeïfend. De weken ervoor is er een koortje van kinderen aan het oefenen om te zingen tijdens de dienst. Het is een vrolijk feest voor ouders, voor kinderen en door kinderen.

Wat willen we de kinderen doorgeven?

Door *Essemie van Dunné*

Maar van waaruit bedenken we het zo? Van waaruit vieren we het op deze manier? Ik moet door de vraag van de redactie naar dit artikel weer nadenken over wat eigenlijk mijn, (of ons, de jeugdwerkers) plan is met de kinderen. Wat willen we de kinderen meegeven met Kerstmis?

Ik bedenk het vanuit mezelf. Wat wil ik dat mijn eigen kinderen meekrijgen?

Samen in Vrede

Een feest dat je samen viert. Je viert het met wie je liefhebt, en met wie je het viert, die heb je lief. Ik bedoel: je nodigt je geliefden uit, die nemen hun vrouw mee, of hun nieuwe vriend, en met hen ben je ook samen. Je zorgt dat je het goed hebt met elkaar. Niet voor de lieve vrede, maar voor vrede. Een oefening in het goed hebben met de mensen om je heen. Ik bedoel dus ook niet dat je geen ruzie mag maken met Kerstmis, maar wel dat je je best doet voor de vrede en de rust van het feest.

Rituelen

Ik houd van rituelen, en de kinderen die ik ken, houden ook van rituelen. Kerstboom versieren, samen naar de kerk, eten bij oma. Het kerstverhaal, het kerstspel, samen kerstliedjes zingen. Soms kunnen we denken dat het elk jaar anders moet, dat is leuk. Nee. Zeker voor jonge kinderen moet alles elk jaar hetzelfde. En ze hebben gelijk.

Muziek

Samen zingen vind ik heerlijk, en samen zingen met kinderen vind ik nog fijner. Ik geloof dat zingen kinderen goed doet, zoals het mij ook goed doet. Dus zing ik met de kinderen. Met mijn eigen kinderen en die van het koortje. Meerstemmig en in verschillende talen. Ze moeten oefenen en zich de liedjes eigen maken. Ze werken samen ergens naar toe, met anderen, en voor anderen.

Het verhaal

Het kerstverhaal is prachtig. Natuurlijk is het prachtig, het is verhaal, dat bedoeld is prachtig te zijn. Ik krijg werkelijk nooit genoeg van het kerstverhaal. Om het voor te lezen, er een kerstspel bij te schrijven, het uitgebeeld te zien door kinderen in maillots met schapenkleren, herdersstokken, mariajurken en vleugeltjes. Als wij het steeds prachtig vinden om te vertellen, zullen zij, steeds opnieuw, genieten van het kerstverhaal.

De boodschap

Vrede is mogelijk, houd vol. Zij die onbelangrijk lijken, zijn belangrijk. Soms zijn er echt engelen. Wie als laatste komt, kan nog voor mooie verrassingen zorgen. Zorg dat je altijd een bedje of eventueel een plekje in een stal vrij hebt. Zing met elkaar, mensen luisteren er soms liever naar dan naar praten.

‘Wat wil ik dat mijn eigen kinderen meekrijgen?’

Al deze boodschappen, en nog veel meer, wil ik mijn kinderen vertellen. Maar niet letterlijk. Liever in een verhaal. Elk jaar kan ik iets anders horen. Kinderen horen elk jaar hetzelfde verhaal, ik hoop dat wij de boodschap er doorheen kunnen laten klinken.

Licht

In de vrije school van mijn zoon leer ik van alles over de antroposofische ideeën over de feesten van het jaar. Ideeën die wij in de kerk ook wel kennen en niet moeten vergeten. Ze gaan over uitademen en naar buiten gericht zijn in de zomer. Met vuurtjes en buitenspelen, laat opblijven, bergen beklimmen, zeilen, de wereld in. En naar de herfst toe keren we meer naar binnen. We vangen de laatste warme zonnestralen op, en proberen ze te bewaren voor de winter. We proberen het lichtje in ons brandende te houden. En dat lichtje willen we, hoe donker de wereld soms lijkt, laten groeien. Zoals een baby in de buik van Maria. En met Advent en Kerst vieren we dat we onszelf en alle mensen dat groeiende licht toewensen.

Van feest > naar feest

Door Tobias ter Reehorst

December feestmaand. Als volwassenen vinden we december al een gekke en spannende maand. Hoe zal dat dan zijn voor kinderen die feesten en buitengewone dingen veel intenser beleven.

Daarom is het goed om als volwassenen na te denken over hoe je feesten viert samen met kinderen. Wat wil je meegeven? Wat is belangrijk? Wat wil je anders doen? Wat wil je behouden? Allemaal vragen die naar boven komen als je gaat nadenken over de dingen die je viert.

Het boek: *Van feest tot feest – Vieren in het het gezin* gaat daarover. Het boek probeert de verbanden te leggen die samenkomen in een feest. Het geschiedenis aspect, waar de traditie vandaan komt, tot het toekomst aspect, wat willen we meegeven aan de kinderen. De focus ligt op hoe wil je samen (in een gezin) een feest vieren. De hoofdstukken gaan telkens over een feest, beginnend bij Advent en gaat dan verder de christelijke kalender langs, eindigend met Moederdag, Vaderdag & Je bent jarig.

Per hoofdstuk worden er suggesties gedaan over hoe je aandacht kan geven. Dat loopt erg uiteen. Van handleidingen voor versieringen, bijvoorbeeld een Adventskrans maken tot recepten voor lekkernijen, bijvoorbeeld Paaskoekjes. Van liedjes, bijvoorbeeld *Mijn papa* bij Vaderdag tot verhalen, bijvoorbeeld een verhaal over een ballon bij Hemelvaart. Kortom enorm veel variëteit, zodat je kunt kiezen wat het beste bij je past.

Daarnaast zijn er door het hele boek kaders te vinden (voor de volwassenen) waarin kort uitgelegd wordt waar een feest of traditie vandaan komt en/of de betekenis van het feest.

Kortom een mooi boek waarin een goede balans is gevonden tussen traditie en vrijheid. Een aanrader voor als je graag thuis feesten intenser wilt beleven door al je zintuigen te gebruiken.

‘Een aanrader voor als je graag thuis feesten intenser wilt beleven door al je zintuigen te gebruiken.’

Gugten, Site van der en Tineke Lous, *Van feest naar feest – Vieren in het gezin*. Boekencentrum, 2012, 96 pagina's. ISBN 9789023923824. € 17.50.



De andere wang

Door Bart Admiraal

Tegendraads een mooie plek binnengetreden, een plek waar al tientallen jaren ononderbroken mensen teleurgesteld wegluchten. Ze hebben Hem nooit ontmoet, Hij heeft zich van hen afgekeerd zo Hij ooit heeft bestaan, misschien wel dood. Jammer want kennelijk ook niet in hun hart en ziel doorgedrongen. De verhalen nooit verstaan, niet genoten van de liederen en het samenzijn om een dienst te vieren en daarna anderen te ontmoeten. We geloven in een 24 uren economie en de Kalverstraat-processie, de Bol.com religie. Snel naar huis om daar weer iets te moeten, terwijl het om ontmoeten draait. Maar ja eenmaal buiten wacht de harde confrontatie met de echte rauwe wereld en ons eigen onvermogen om het verhaal vast te houden ten prooi aan onze eigen habituele perceptie en cognitieve rigiditeit. Wij weten het wel.

April in Paris, die tijd zal nooit meer aanbreken. "Zij zijn het ook altijd, bron van het Kwaad". Kranten kraaien wraak, de TV spuugt vuur. Journaille spint garen bij haat zaaïen en politici blaten oorlogskreten. De doden zijn nog niet geborgen of wij strooien met gulle hand de bommen in plaats van de andere wang toe te keren.

In dat weekend een gastpredikant met de tot de verbeelding sprekende naam Waldemar met Hoop als onderwerp en prachtige teksten uit Romeinen opdat wij geen kwaad met kwaad vergelden, de hongerige vijand voeden, onszelf niet wreken want dat moet overgelaten aan Gods toorn en we moeten het kwade overwinnen door het goede. Prachtig, maar is dat een mens niet teveel gevraagd? Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan, respect afdwingen met geweld. "Liefde helpt tegen radicalisering en nee, gelovige moslims radicaliseren zelden: die kennen de Koran te goed" lees ik vandaag in de NRC in tegenstelling tot onze westerse politici kennelijk, die gooien bommen, duizend bommen en granaten.

Nee, het moet niet te moeilijk zijn zoals de mondiaal massaal bekeken YouTube opname van een vader van een 2 jarige van wie vrouw en moeder het leven liet in Parijs "Ik haat jullie niet, dat cadeau geef ik jullie niet. Dat willen jullie niet maar het zou onwetend zijn jullie met woede te antwoorden. Dezelfde onwetendheid die jullie heeft gemaakt tot wat jullie zijn" (google Antoine Leiris)

De Koran schrijft dat je alleen mag slaan als je geslagen wordt, en wat doen wij? Wij trappen er met open ogen in. Zaaïen slachtoffers en de stromen door ons verwekte vluchtelingen zoeken hun heil in het westen waar ze als gelukszoekers zullen worden geweigerd. Heb uw vijand lief. Een attitude die meer zal inslaan dan duizend bommen. Maak ze bang met die andere wang.



Hoogtepunten uit 2015

Mijn hoogtepunt was Palmpasen in Noord. Omdat we een vol kerkje hadden met jong en oud door elkaar. De ouderen hielpen de kinderen met rijgen, knippen en draad door de naald. Ik vertelde de verhalen die bij het versieren van de Palmpaasstukken hoorden, keek om me heen en dacht: zo wil ik dat het is, samen luisterend, zingend en helpend. Vol aandacht en verbonden. Toen de stukken en de verhalen klaar waren, liepen de kinderen door een haag van volwassenen, de kerk door.
Essemie van Dunné

Het blijft me verwonderen en verheugen dat we deze plek in de stad hebben. Waar ik onder andere heel veel plezier aan beleef is om met een paar Zonshoffers de vrijwilligersklussen voor de Preek van de Leek te doen; heel gezellig en actief!
Joke van de Heide

Omdat het èchte hoogtepunt nog moet komen – steevast kerstavond! – moest ik diep nadenken over wat voor mij het hoogtepunt 2015 in de

gemeente was. Waar ik op terecht kwam was bepaald geen hoogtepunt van de gemeente maar wel voor mij persoonlijk. Jaren geleden, toen ik nog op Westgaarde werkte en genoeg tijd had om te studeren, heb ik mij gewaagd aan een prachtig maar hondsmoeilijk pianostuk van Liszt. Het kostte me zeker een half jaar om het enigszins in de vingers te krijgen. Ik geloof niet dat ik het ooit heb aangedurfd het bij een uitvaart te spelen. Het gaat om een virtueuze bewerking van een lied van Schumann: 'Widmung' of 'Liebeslied'. Aangrijpende muziek, maar niet direct geschikt voor in een kerkdienst. Mijn speelvaardigheid was al weer een beetje weggezakt toen Henk op het lumineuze idee kwam om op 15 februari een dienst te organiseren rond het thema Valentijn. Ha, dacht ik, dat is een mooie gelegenheid om het stuk in de dienst te spelen, het past perfect bij het thema! Maar dan moest er wel hard gestudeerd worden. Gelukkig had ik daar de tijd voor en na verloop van tijd ging het zelfs beter dan voorheen. Zo gaat dat als je een stuk laat liggen en later weer oppakt. Evengoed bleef het een riskante

onderneming, want de eerste keer in het openbaar spelen van een stuk dat aan de grenzen van je kunnen ligt, is altijd spannend: je wilt er niet uitvliegen in de moeilijke passages. Gelukkig is dat niet gebeurd. Voor mijn doen ging het best aardig en Arvid zei: "Bijna goed!" Hoewel er niet veel mensen zullen zijn die zich het pianospel in de dienst van 15 februari herinneren, was dit voor mij een persoonlijk hoogtepunt!
Dick Klomp

In het voorjaar was presentator Twan Huys te gast in Het Doperscafé hier in de Singelkerk. Ik herinner mij een mooi gesprek over persoonlijke drijfveren, plekken die inspireren en ervaringen die je voor de rest van je leven met je meedraagt. Het raakte mij toen hij vertelde over hoe hij gewend is geraakt om 's avonds voor het slapen gaan met zijn kinderen een gebedje uit te spreken. Op zo'n moment voelt de Singelkerk als een bijzonder intieme plek; een open ruimte.
Joël Friso



Voor mij was het hoogtepunt van 2015 de vernieuwde kroonluchters. Niet alleen de led-kaarsen werden in de houders geplaatst maar ook de kroonluchters werden schoongemaakt en opgepoetst.
Marcel Alblas

Avondmaal

Terugblikkend op het afgelopen jaar, moest ik denken aan de dienst op de donderdag voor het paasfeest. Witte donderdag wordt deze dag genoemd. En in de avond vieren wij dan met elkaar het avondmaal, zittend rondom de tafel. We komen samen en denken aan Jezus die, voordat hij gekruisigd werd, het brood en de wijn met zijn leerlingen deelde. Het was het laatste avondmaal, dat het eerste werd. Want wat we dan doen, is de kern, de kiem van ons geloof. In dat simpele stukje brood en dat kleine slokje wijn, gedenken wij Jezus zijn dood, belijden wij zijn opstanding en vieren wij zijn toekomst. En geïnspireerd door dit teken, richten wij ons op elkaar en onze wereld. Drie maanden later, op het wereldcongres in Harrisburg, vierden wij ook het avondmaal. En toen samen met duizenden zusters en broeders uit de hele wereld. Maar weer met slechts een stukje brood en een slokje wijn. En net zo indrukwekkend.
Ewoud Roos

Palmpasen

Het bijzondere van deze dienst was dat we met de hele gemeente in de dienst bleven. We zaten aan verschillende tafels waar alle benodigdheden voor de stokken al op klaar gelegd waren. Het zag er daardoor meteen knus en gezellig uit. Tijdens de dienst werd er een verhaal verteld, het verhaal achter de stok. Per item, wat aan de stok kwam te hangen, vertelde Essemie welke bedoeling dit had. Iedereen die in de dienst was had een rol bij het maken van de stokken; er waren genoeg kinderen die wel wat hulp konden gebruiken. Het was een hele vrolijke en harmonieuze dienst. Voor mij het echte gemeentegevoel.
Nilke Duinkerken



Een hoogtepunt uit 2015 was voor mij het bezoek aan het Doopsgezind Wereld Congres in de Verenigde Staten, de ontmoeting met Doopsgezinde zusters en broeders vanuit de hele wereld. De Nederlandse inbreng werd naar mijn idee op waarde geschat. Bijzonder om te ervaren dat je met zoveel verschillende mensen met zoveel verschillende achtergronden een geloofstraditie deelt. Wat me bijzonder trof (omdat ik het niet had gedacht) was te merken dat wat geloofsbeleving betreft wij Doopsgezinden uit Nederland in bepaald opzicht best dicht bij de Amish zusters en broeders staan. Terwijl we geheel andere levens leiden en niet met elkaar zouden willen ruilen.
Henk Leegte

Geluk is alledaags

Door Marion Slotboom

Scooter. Zwart wit, 4 poten en een staart. Hij woont aan de overkant. Samen met een bazin en 2 kinderen en nog twee poezen. Die houden niet van hem. Als vrouw en kinderen 's ochtends de deur uitgaan, gaat Scooter daarom mee de straat op. En dan begint het.

De burens gaan naar hun werk en Scooter komt eraan gerend, staart in de lucht. Spint, geeft kopjes, springt op de bagagedrager. De mensen bukken zich en aaien. Geven kopjes terug. Beetje trots dat ze uitverkoren zijn, maar vooral even blij.

Als ergens een deur opengaat, glipt hij naar binnen. Daar is een bank waar je een dut op kan doen. Misschien een kattenluik, zodat je naar de binnentuinen kan en ruzie kunt maken met de poezen daar. Als je weer naar de straat wil, ga je aan een keukendeur krabben en blèren. Er is altijd wel iemand die haastig en wat schuld bewust opendoet.

Want vóór is dat speciale geveltuintje dat je als kattenbak gebruikt. En een ander waar je een dut in doet onder de stokrozen.

Tegen vijven begint het weer. Dan komen mensen thuis en worden begroet en bespind en op de rug besprongen als ze aaien. Maar het mooiste moment is als de reclameman langs de huizen gaat. Hij duwt een karretje van Albert Heijn waar de grote bundels folders in liggen. Op de voorste bundel zit Scooter, neus in de wind en de reclameman duwt stralend zijn karretje.

En ik denk aan een paar regels van Willem Barnard (en pas ze wat aan):

*"Het geluk is niet van de orde
van nectar en ambrozijn
of van de pompelmoezen
uit de hof van Eden.*

*Het heeft meer van dagelijks brood
en vin ordinaire.*

*Maar daarmee maakt men
sacramenten."*

Uit de kerkenraad

Vluchtelingen

Een van de kerkenraadsleden heeft contact gehad met de UAF (Universitair Asielfonds) over het plaatsen van een vluchteling op het Zon'shof. We zijn door hen doorverwezen naar de Stichting Vluchtelingewerk omdat zij niet over huisvesting gaan. Zodra we hier meer concrete informatie over hebben hoort u van ons. Daarnaast hebben we in de kerkenraad gesproken over wat we als gemeente nog meer zouden kunnen betekenen voor de vluchtelingen. Diverse ideeën zijn geopperd en enkele kerkenraadsleden gaan bekijken wat er mogelijk is.

Portefeuilleverdeling kerkenraad

Naar aanleiding van het vertrek van Aukje Zondergeld en Trudy van Sluijs en de komst van nieuwe kerkenraadsleden is de portefeuille verdeling van de kerkenraadsleden weer eens kritisch bekeken. Er is bepaald waar het noodzakelijk is om als kerkenraad vertegenwoordigd te zijn en waar gemeenteleden de kerkenraad kunnen vertegenwoordigen. Gelukkig zijn bijna alle portefeuilles weer verdeeld. De kerkenraad is ook dankbaar voor alle vrijwilligers die de gemeente op diverse plekken vertegenwoordigen en bereid zijn diverse taken op zich te nemen.

Evaluatie ALV

De kerkenraad heeft de ALV geëvalueerd en kijkt terug op een plezierige vergadering. Er was veel te bespreken en daardoor duurde de vergadering lang. Tijdens de vergadering is er uitgebreid gesproken over het Menno Simonshuis en is er gepeild onder de leden. Op basis hiervan heeft de kerkenraad besloten om in 2016 de vorm en frequentie van de kerkdiensten niet te wijzigen.

Nieuw kerkenraadslid

De vacaturecommissie heeft de kerkenraad bericht dat **Joël Friso** bereid is gevonden om de taak van diaken (lid van de kerkenraad) op zich te nemen per 1 januari 2016. De kerkenraad is verheugd.

Iedere groep van tenminste 10 leden van de gemeente kan andere kandidaten aan de kerkenraad opgeven gedurende twee weken na verschijnen van dit blad.

Als dit gebeurt, volgt een verkiezingsronde.

Wanneer geen gebruik gemaakt wordt van deze bevoegdheid wordt de kandidaat geacht gekozen te zijn. Zie Statuten en Huishoudelijk Reglement, Artikel 20 en 21.

Menno Simonshuis

Door de kerkenraad is in de novembervergadering besloten om in 2016 het aantal kerkdiensten in het Menno Simonshuis te handhaven op twee per maand.

In de ledenvergadering op 25 oktober hebben de leden gesproken over het genomen besluit van de kerkenraad om het aantal kerkdiensten in het Menno Simonshuis terug te brengen naar eenmaal per maand. Dit besluit was genomen door de kerkenraad zodat:

- We conform het vastgestelde beleid de activiteiten concentreren op één plek om te werken aan een bloeiende gemeente.
- Schaarse middelen, zoals personeel en vrijwilligers, anders ingezet zouden kunnen worden binnen Doopsgezind Amsterdam.
- We willen voorkomen dat er concurrentie ontstaat tussen de preekpunten wanneer op beide plaatsen één van onze eigen predikanten voorgaat.

Tijdens de ledenvergadering bleek dat een meerderheid van de aanwezige leden graag wil dat de diensten in vorm en frequentie worden gecontinueerd. Leden gaven aan dat het een prettige plek is om samen te komen, de organisatie rondom de kerkdiensten goed verloopt en dat er zeker ook bij de ouderen behoefte is aan een preekpunt in Buitenveldert.

De kerkenraad heeft alle ingebrachte argumenten en de peiling in overweging genomen en besloten om voor het jaar 2016 tweemaal per maand een kerkdienst te laten plaatsvinden in het Menno Simonshuis.

Zondagse Singelkerkbloemen

De bloemen, die tijdens de dienst in de Singelkerk staan, worden na de dienst gebracht bij leden die een moeilijke tijd door moeten maken, ziek zijn of iets te vieren hebben. Wilt u de namen door geven aan: Martina Simons t (020) 662 19 34, of Ineke Bremer t (020) 615 26 22.

In het ziekenhuis opgenomen

Onze gemeente wil graag meelevend. Wilt u van uzelf, familie, vrienden en VDGA-leden ons een opname laten weten? Eén van onderstaande contactleden zal de opgave dan doorgeven aan de desbetreffende bezoeker. Martina Simons (tevens organisatie) t (020) 662 19 34 en Ineke Bremer t (020) 615 26 22.

Hoe staat het met uw jaarlijkse ledenbijdrage?

"Wat maakt mijn bijdrage nou uit, de kerk is toch rijk genoeg?"

"Ik vergeet het steeds"

"Ik heb al moeite genoeg om rond te komen"

*"Ach, ik ben oud en ik woon te ver weg om nog
naar de kerk te komen"*

*"Ik zie nooit iemand van de kerk,
waarom zou ik dan nog betalen?"*

*"Ik ken er bijna niemand meer. Alle mensen van vroeger
zijn weg. Wat heb ik er nog te zoeken?"*

Ineke Voncken hoort het vaak. Ze houdt zich al jaren bezig met de ledenbijdragen. Zorgvuldig en behoedzaam, want geld en geloof blijft een ongemakkelijke combinatie. "Ja, natuurlijk zou je het liefst alles "om niet" willen aanbieden. En ja, de gemeente heeft nog een flink eigen vermogen. Maar daar teren we al jaren hard op in. Ook 2014 is weer afgesloten met een tekort van € 240.000,-. De bijdragen van onze leden en vrienden zijn dus meer dan welkom. Daarom staat er regelmatig in idA een aanmoediging om de bijdrage niet te vergeten. En als die te bezwaarlijk wordt, dan is er wel een mouw aan te passen."

"Maar het is niet alleen een kwestie van financiën. Samen vormen we de gemeente. Met ons allen proberen we die ook materieel in stand te houden. Dat alles schept een band. Daarom vind ik het schrijnend als sommigen die band niet meer voelen, ja, die zich zelfs losgelaten voelen. Vooral als oudere leden dat ervaren. Juist omdat we zo graag een gemeenschap van en voor alle leeftijden willen zijn."

Daarom doen we van alles.

"Voor de kinderen en de tieners zijn er allerlei activiteiten met jeugdwerkers en inzet van ouders. Als je niet meer op eigen kracht naar de kerk kunt komen, dan gaan we op zoek naar een zuster of broeder die je op komt halen. Als dat ook niet meer lukt, dan komt er een zuster of broeder je graag thuis bezoeken. Elke maand wordt er gezamenlijk gegeten, het zogenaamde Mennomaal. Vervoer wordt zoveel mogelijk geregeld. Allemaal door gemeenteleden die af en toe graag hun hoofd, hart, handen en hun auto inzetten."

Laten de leden en vrienden met hun financiële bijdrage dit werk mede mogelijk maken.

Richtlijnen voor de bijdrage:

- **Leden:** 1% van het belastbaar inkomen. Voor minima, studenten geldt een minimale bijdrage van € 40 per lid of € 65 per echtpaar.
- **Vrienden:** minimaal €100. Voor minima, studenten geldt een minimale bijdrage van € 40 per lid of € 65 per echtpaar.

Rekeningnummer: NL11INGB 0000 141 442

t.n.v. Verenigde Doopsgezinde Gemeente Amsterdam,
o.v.v. ledenbijdrage 2015 of vriendenbijdrage 2015.

*"De Amsterdamse atletiekvereniging AV '23 heeft
630 leden (volwassenen en vooral jeugdleden).
Vorig jaar waren er slechts acht (8) wanbetalers."*

*"De Gemeente hoort de duurste club te zijn waar
je lid van bent. Omdat je niet betaalt 'aan de kerk',
maar aan de gemeente, aan je huis, aan jezelf."*

- **Ledenbijdrage:** Ineke Voncken: 020-5285529, ineke.voncken@planet.nl
- **Mennomaal:** Mieke Krebber: 020-6731926, m.krebber@chello.nl
- **Bezoek aan huis:** Martina Simons: 020-6621934, martina.simons@tiscali.nl
- **Gesprek met predikant:** voor 65 plussers: Ewoud Roos: 06-48883597, e.roos@vdga.nl; voor 65 minners: Henk Leegte: 06-45626270, h.leegte@vdga.nl
- **Activiteiten voor de kinderen:** Liliane van der Steur: 06-21397544, vandersteur@vdga.nl
- **Activiteiten voor de jongeren:** Joke van der Heide: 020-6611652, j.vanderheide@vdga.nl
- "Ik mis ons **kerkje aan het Meerpad**", denkt u nu misschien. Daar bloeit die gemeenschap van jong en oud al, zoals we dat zo graag nog meer op het Singel willen zien. Voorganger: Essemie van Dunné: 06- 48350725, e.vandunne@vdga.nl.



Gemeente in beweging

Mennomaal

8 december 2015. Iedereen welkom op het Mennomaal. Singelkerk, Singel 452, 1017 AW, tel. 020-6234588
Ontvangst met drankje vanaf 17.30 uur
Begin maaltijd: 18.00 uur
Tussen het hoofdgerecht en het toetje:

**Uitzien naar het Licht
dat de duisternis overwint**

Van tevoren opgeven is *niet nodig*.
*Opgeven wél nodig bij een speciaal
dieet of vegetarisch!*

Kosten: 5 euro per maaltijd.

Adventsdienst H3H en Engelse kerk

Dit jaar is er weer een Adventsdienst in de Singelkerk van de Doopsgezinde Gemeente Amsterdam, de Oude Lutherse Kerk, de Krijtberg en de Engelse kerk.

Zondag 13 december om 16.00 uur
Mederwerking van het koor van de Engelse kerk en de cellist Nitzan Laster (solocellist van het NedPhO). Allen welkom.

Oud en Nieuw week op Fredeshiem

Samen de tijd vierend het nieuwe jaar in.
**28 december 2015 – 3 januari 2016,
na de lunch.**

O.l.v. ds. Ineke Reinhold, Loes Prakke en Ineke Verhulst, muzikale begeleiding Rob Vis; mogelijkheid tot tekenen, schilderen, wandelen, spelletjes, bezinning, zingen en ontmoeten. Uitjes naar Workum en Heerenveen. Informatie: Fredeshiem, tel. 0521-535100; info@fredeshiem.nl

December in Noord

- **6 december:** Tienertuin en kinderkerk onder leiding van een Zon'shofbewoner
- **13 december: 16.00 uur** kerststukjes maken en kerstboom versieren, voor oud en jong
- **16 december:** Noord verzorgt het eten en de viering bij Kerk en buurt, Adelaarsweg 57, van 17.00 tot 20.00 uur
- **3 januari:** Nieuwjaarsdienst met Davidverhaal.

Adventsviering

Ook dit jaar wordt er weer voor alle leden van de Doopsgezinde Gemeente Amsterdam een adventsviering georganiseerd. Een middag met muziek, poëzie, een kerstverhaal en samenzang.

Donderdag 17 december 2015

van 14.00 – 16.00 uur in de kerkenraads-kamer van de Singelkerk (deur open om 13.30 uur). Ds. Ewoud Roos heeft tijdens deze middag de leiding. Inlichtingen bij Nieske van der Zijpp, tel. 6793673.

Allen van harte welkom!

Meerpadcafé: Vluchtelingen

We willen op een genuanceerde manier met elkaar spreken over een onderwerp dat veel mensen bezighoudt. We willen mensen samenbrengen om ideeën, vragen, zorgen en twijfels over dat onderwerp te delen. Deze avond zal in het teken staan van vluchtelingen. Er zal een spreker komen. Henk Wildschut, een documentaire-fotograaf die veel vluchtelingen, en vooral hun verblijfplaatsen, in beeld heeft gebracht. Een belangrijk project van hem is 'Shelter', een fotoboek en film over vluchtelingen en asielzoekers in Calais.

Dinsdag 8 december, van 20.00 tot 22.00 uur in het kerkje aan het Meerpad.

Kaarsen

In het voorjaar meldden we dat er kaarsen met het logo van de gemeente te koop zijn. Deze kaarsen zijn een kleine uitvoering van de Paaskaars, die bij iedere dienst wordt aangestoken. Op de kaars is Zon en Lam, en de tekst 'Doopsgezinde Gemeente Amsterdam' aangebracht. De kaars in is te koop in de Singelkerk en in het kerkje aan het Meerpad. De hoogte is 35 cm. De prijs € 25,-. Een geschenk in deze donkere dagen?



Geboortedankzegging op 14 februari 2016

Wees welkom om deel te nemen, meld je aan om deel te nemen.

Op **zondag 14 februari** is er in de Singelkerk een geboortedankzegging. De kinderen die in de gemeente zijn geboren ontvangen dan de zegen. Wees welkom om met je kind deel te nemen.

Deze bijzondere dienst op 14 februari bereiden we samen met de ouders voor. Dit doen we op drie maandagavonden:

- maandag 4 januari 2016
- maandag 18 januari 2016
- maandag 8 februari 2016

Aanmelden om deel te nemen kan bij onze jeugdwerker Liliane van der Steur, l.vandersteur@vdga.nl.
Je kunt haar ook bellen: 06 21 39 75 44.

Zomaar wat ALV impressies

De ALV van een vereniging kan zich zelden verheugen in een massale opkomst, jammer want het ultieme moment om je zegje te doen, te overleggen, horen of de hazen nog wel de goede kant uitlopen. Door er niet te zijn is die kans verkeken, gelukkig is er vertrouwen in de leden die er wel zijn en het bestuur. De Notulen komen pas veel later, het geheugen is dan al weer gevuld met ander nieuws. Dit jaar was er een nieuwe opstelling bedacht, alle gemeenteleden in een grote kring, ter voorkoming van het voordetafel-en-achterdetafelgevoel, vaak als oncomfortabel ervaren. Na het gebed en gezang een mooi samen-in-de-gemeentegevoel. Toch iets anders dan de ALV van de visclub, hoewel beetje meer vissen zou geen kwaad kunnen. De gebruikelijke stroefheid over het laat uitdelen van jaarstukken, ondanks tijdig idA-bericht dat die al eerder opvraagbaar waren...

De Broederschapsvergadering, evenals de ADS hebben de ogen niet gesloten voor het Krimpmodel en preluderen op allerlei samenwerkingsmodellen tussen mini-gemeentes en de voorlopig nog groteren. Het overheers- en opslokgevoel blijkt in deze samenzang een dissonant, Dopers voelen zich nogal autonoom en zijn misschien een tikkie eigenwijs. Ook wij hebben zo onze krimpspanning, bleek uit de ingezonden brief over het MSH, daarover separaat meer. Iedereen kon zijn zegje doen zodat de KR de peiling mee kon nemen t.b.v. een besluit. Democratie op een prettige wijze, soms wordt er te snel gefietst, en dan is er gelukkig de ALV.

Krimp werd ook zichtbaar in de jaarstukken, enerzijds een zeer groot tekort, deels door achterblijven van huurinkomst en anderzijds een fors achterblijven van de 'vrijwillige' bijdragen. In Sinterklaastermen, dat rijmt niet zo best. Innen om te kunnen bezinnen.

Veel genoemd "de bloeiende gemeente", met aandacht voor het nieuwe liedboek en fantasie over samen nieuwe liederen oefenen, sommige nieuwe liederen blijken reeds ingezongen en tot de favorieten te behoren; zingen door te doen. Bloei zonder groei is ook bloei.

De dromen voor 2016 bleken al te zijn geformuleerd op het voorjaarsberaad van de KR: de jeugd, de ouderen en de digitale media, facebook, twitter en website. De laatste is in 2015 gestrand wegens verandering in de dromen van de webbouwer. In 2016 zullen dromen werkelijkheid worden.

Alle suggesties blijven welkom, hoe meer dromen hoe meer vreugd. Na een gezang was het weer voorbij, een lange ALV, misschien toch maar weer twee?

Bart Admiraal



In Memoriam

Henk de Laater

1945 – 2015

Op maandag 16 november bereikte ons het bericht dat heel plotseling was overleden br Henk de Laater op 70-jarige leeftijd. Hij was één van die leden die bekend was bij velen van ons. Omdat hij zo'n trouwe kerkganger was, maar ook omdat hij op een bepaalde manier wel opviel. Al was het maar omdat hij wegens zijn eerdere ziekte (die de laatste tijd weer was gaan opspelen) soms zo moest hoesten in de dienst, wat hij zelf heel vervelend vond, maar waar niemand aanstoot aan nam omdat je wel wist dat hij daar ook niks aan kon doen.

En daarbij kwam hij altijd zeer verzorgd naar de kerk. Br De Laater was door belijdenis lid van de Gemeente geworden in het jaar 2006. We kenden hem goed, bijvoorbeeld als medereiziger naar Suriname, toen hij de hele reis een gehaakt islamitisch mutsje droeg tegen de felle zon.

Maar we kenden hem ook niet goed, want er waren grote delen van zijn leven die hij niet zo deelde met anderen. En dat is prima, uiteraard. Hij was alleenstaand maar niet alleen. Hij had een groot hart voor mensen in nood, met name mensen die verder nergens anders terecht konden, vluchtelingen en illegalen. Omdat hij alleen leefde, kreeg je rond zijn overlijden dat mensen niet wisten van anderen of die het al wisten, en zo werden we ook gebeld door een buurvrouw met wie hij een goede band had, die zijn overlijden aan de Gemeente kwam melden, omdat ze niet wist of wij het wisten, en van hem wist dat hij zich hier zo bijzonder thuis voelde, en altijd op zo'n goede wijze over de Doopsgezinde Gemeente had gesproken.

Henk de Laater woonde in Noord, maar kerkte de laatste jaren in de Singelkerk. Op vrijdag 20 november is hij gecremeerd in Amsterdam Noord. Namens de Gemeente was een twaalfstal Gemeenteleden daarbij aanwezig. Ds Klanderman bij wie Henk belijdenis had gedaan voerde o.a. het woord en collega Ewoud Roos sprak een gebed uit. De nagedachtenis aan Hendrik Karel Willem de Laater zij tot zegen.

Henk Leegte

Collectebestemmingen in december

Het team



Essemie van Dunné
pastoraal werker in
Noord; tevens jeugd- en
opbouwwerk Noord
t 06 48 35 07 25
e.vandunne@vdga.nl



Joke van der Heide
jongerenwerker
t (020) 661 16 52
j.vanderheide@vdga.nl



Henk Leegte
predikant
t 06 45 62 62 70
h.leegte@vdga.nl



Ewoud Roos
predikant
t 06 48 88 35 97
e.roos@vgda.nl



Liliane van der Steur
jeugdwerker
t 06 13 97 54 44
l.vandersteur@vdga.nl

*De collecte in de blauw-zwarte zak
is altijd voor de eigen gemeente.*

De collecte in de rode zak is voor:

• **6 december, 2e Advent – Jongerencultuurfonds**

In Amsterdam leeft een op de vier kinderen in een gezin op de armoedegrens! Doel van het Jongerencultuurfonds is het scheppen van mogelijkheden voor deze kinderen om ook deel te nemen aan culturele activiteiten, zoals ballet, muziek, toneel. Het Jongerencultuurfonds doet dit door geld beschikbaar te stellen voor een lidmaatschap of bijdrage met een maximum van 400 euro per jaar. Kinderen hebben geen enkele invloed op de inkomenspositie van hun ouders, maar verdienen kansen om zich positief te ontwikkelen, ook op het gebied van de cultuur.
Rekeningnummer: NL64INGB0005167707
St. Jongerencultuurfonds

• **13 december, 3e Advent – Voedselbank Amsterdam**

De Voedselbank Amsterdam (VBA) is in 2005 opgericht en heeft als doel direct voedselhulp te bieden aan mensen in armoede. Er is een aanzienlijke groep mensen die om diverse redenen niet of onvoldoende bereikt wordt door de reguliere hulp en aanklopt bij één van onze uitgiftepunten. Tijdelijkheid is altijd een sleutelwoord voor de VBA.
Rekeningnummer: NL47INGB0004505309
Voedselbank Amsterdam

• **20 dec, 4e Advent – Stichting Kruispost**

De Stichting geeft primaire medische hulp aan onverzekerden die tussen wal en schip vallen en mensen in geestelijke nood. De Kruispost probeert haar doel te bereiken door de exploitatie van een medisch centrum in de binnenstad waar gratis medische en psychosociale hulp wordt gegeven. De aard van de hulpverlening is vergelijkbaar met die van een huisartsenpraktijk.
Rekeningnummer: NL22ABNA0437295370
St. Vrienden Kruispost



• **24 december, Kerstavond – Jeannette Noëlhuis, Amsterdam**

Het Jeannette Noëlhuis is een leefgemeenschap in Amsterdam Zuidoost. Hun levensstijl is gebaseerd op eenvoud, gastvrijheid, gebed en directe actie voor een betere samenleving. De gemeenschap is ontstaan vanuit de Catholic Workerbeweging in de Verenigde Staten. De Catholic Worker is een beweging van radicale christenen en is pacifistisch en anarchistisch ingesteld: de loyaliteit aan het Koninkrijk van God is groter dan de loyaliteit aan het Koninkrijk der Nederlanden. Het is hun streven om het evangelie handen en voeten te geven door vreedzame getuigenissen op plekken waar het wringt en door concrete hulp aan de armsten.
Rekeningnummer: NL91INGB0002725828
Jeannette Noëlhuis, Amsterdam

• **25 december, Kerst – Stoelenproject**

Het Stoelenproject is de meest laagdrempelige avond- en nachtopvang van Amsterdam. De opvang is sober, maar veilig, warm en gratis. Elke avond en nacht verblijven er 45 daklozen in de opvang aan de Marnixstraat. Van 15 september tot en met 30 april realiseren ze sinds 1989 ieder seizoen weer 10.000 overnachtingen met 75 vrijwilligers.
Rekeningnummer: NL42 INGB0001320598
Stoelenproject, Amsterdam

Als u niet in de dienst aanwezig kon zijn en toch iets wilt bijdragen aan het project kunt u dat via het aangegeven bankrekeningnummer doen.

December 2015

Kerkdiensten (zie achterkant)

• Ma 7 dec	Zon'shofgroep	Zon'shofje	20.30 uur
• Di 8 dec	Mennomaal: Uitzien naar het Licht	Singelkerk	18.00 uur
• Di 8 dec	Meerpadcafé: Vluchtelingen	Meerpad	20.00 uur
• Wo 9 dec	Vredesgroep	Singelkerk	20.00 uur
• Za 12 dec	Singelkoor repetitie	Singelkerk	14.00 uur
• Zo 13 dec	Wake bij Justitieel Complex	Schiphol	14.00 uur
• Zo 13 dec	Kerststukjes maken en kerstboom versieren	Meerpad	16.00 uur
• Zo 13 dec	Adventsviering met H3H en Engelse kerk	Singelkerk	16.00 uur
• Ma 14 dec	020 11 Tieners	Singelkerk	18.00 uur
• Di 15 dec	Geloofsgesprekskring	Singelkerk	20.15 uur
• Wo 16 dec	Bijbelkring o.l.v. Ewoud Roos	Singelkerk	14.30 uur
• Wo 16 dec	Noord verzorgt het eten en de viering bij	Kerk en buurt Adelaarsweg 57	v.a. 17.00 uur
• Wo 16 dec	Random groep	Singelkerk	19.30 /20.15 uur
• Do 17 dec	Adventsviering o.l.v.Ewoud Roos	Singelkerk	14.00 uur
• Za 19 dec	Singelkoor repetitie	Singelkerk	10.30 uur
• Ma 21 dec	Jesaja in het Nieuwe Testament	Singelkerk	15.00 uur

Houd ook de website van de gemeente in de gaten: www@vdga.nl



Kopij voor het volgende nummer vóór **10 december 2015** sturen aan Mieke Krebber
Mail: m.krebber@chello.nl
Adres: Europaplein 89, 1078 GZ Amsterdam (telefoon 020-6731926).

De redactie behoudt zich het recht voor artikelen in te korten of niet op te nemen.

Secretariaat en administratie

Singel 452
1017 AW Amsterdam
t kerk (020) 623 45 88
t secretariaat (020) 624 65 73
t boekhouding (020) 627 70 72
fax (020) 624 44 40
gironummer
NL11INGB0000141442 (VDGA)
website www.vdga.nl

COLOFON

idA, in dit Amsterdam
Maandblad voor geloof
en gemeentelven van de
Doopsgezinde Gemeente
Amsterdam.

Redactie

Essemie van Dunné
Sjoukje Halbertsma
Helene Nauta-van Gelder
Tobias ter Reehorst
Andrea Wieffering
Mieke Krebber (eindredacteur)
Interviews: Dirk Visser

Vertegenwoordiger van de
kerkenraad: Bart Admiraal

Ontwerp en realisatie

Ontwerpgroep Lâle, www.lale.nl
T (033) 462 46 93

KERKDIENSTEN

	Singelkerk Centrum 10.30 uur	Meerpad Noord 10.15 uur	Menno Simonshuis Buitenveldert 10.00 uur
6 december	Ds E.C. Roos	E.M.L. van Dunné <i>Tienertuin en Kinderkerk</i>	
13 december	Ds H. Leegte (10.30 uur) <i>Kom-in-de-kring en Kinderkerk</i> 16.00 uur Adventsviering met de H3H en Engelse kerk		Ds E.C. Roos Avondmaal
20 december	Kinderkerstfeest Liliane van der Steur Joke van der Heide	Ds W. Epp <i>Kinderkerk</i>	
24 december kerstavond	Ds H. Leegte 21.30 uur Samenzang 22.00 uur Kerstnachtdienst m.m.v. het koor, Maarten Elzinga trompet en Dick Klomp, orgel	21.00 – 22.00 uur Kerstzangdienst m.m.v. Edwin Kreulen, piano	
25 december kerstmorgen	Ds E.C. Roos m.m.v. Nelleke Blokland, alt; Kristina Klomp, altviool en Dick Klomp, orgel en piano <i>Kom-in-de-kring en Kinderkerk</i>	E.M.L. van Dunné Kerstdienst voor alle leeftijden; kerstspel, kinderkoortje	Ds H. Leegte
27 december	Geen dienst		
3 januari Nieuwjaarsdienst	Ds H. Leegte	E.M.L. van Dunné	
10 januari	Ds H. Leegte		Ds E.C. Roos

