



Hebben en Zijn – De balans is zoek – 2
 Column – 3
 Tjalling Sierma: geen militair eerbetoon
 voor burgerslachtoffers – 4
 Geroepen om te leven – 5
 Uit de kerkenraad – 6
 In memoriam – 7
 Gemeente in beweging – 8
 We want you! – 9
 Gemeentedag – 10
 Agenda – 11
 Kerkdiensten, Collectiebestemmingen – 12

Midden achterste rij, Tobias ter Reehorst

Op ontdekkingsreis naar de VS

Door Tobias ter Reehorst.

In 1515 n. Chr. overleed Afonso de Albuquerque, ontdekkingsreiziger voor Portugal in het Midden-Oosten en Azië. Vijf eeuwen later ging een Doopsgezinde groep jongeren, leeftijd 17-30 jaar, 42 in getal, op ontdekkingsreis naar de VS voor het jongerencongres en de assemblee van de Mennonite World Conference. Gelukkig werden wij, in tegenstelling tot Afonso de Albuquerque, met open armen ontvangen.

Was in de 16e eeuw bij een reis naar een ander continent alles nog onbekend, in de 21ste weten we een stuk meer, maar toch is de beste beschrijving van de Doopsgezinde jongerenreis deze zomer: een ontdekkingsreis. Voor sommigen was het een eerste ontmoeting met een ander continent, voor anderen een ontdekkingsreis naar zichzelf of reizen met een groep. Maar bovenal was het een ontdekkingstocht naar wat geloven die Doopsgezinden nou in het buitenland.

Die laatste ontdekkingstocht begon op donderdag 16 juli echt, het moment dat we arriveerden als groep op het jongerencongres, Global Youth Summit geheten. We waren daar als één van de eersten dus

we zaten lekker in het gras te kijken naar de anderen die aankwamen. Zouden er nou veel mensen uitstappen met kapjes op en baarden? Of zouden ze gekleed gaan zoals wij? Opeens was daar een grote groep blanke jongeren, die Duits met elkaar praatten. Was dat nou de Duitse groep? Die was toch kleiner dan de Nederlandse? Uiteindelijk bleken het de Mexicanen te zijn, maar ze zagen er uit alsof ze uit Sneek, Hoorn of Apeldoorn kwamen. Een mooi voorbeeld van Doperse migratie. We hadden ervan gehoord in de voorbereiding, nu zagen we het in het echt.

Op vrijdag 17 juli begon dan echt de GYS. Het Europese continent mocht aftrappen met een kerkdienst, lekker vertrouwd. Maar als snel kwam dan ook de input van andere continenten. Niet alleen in kerkdiensten, ook in workshops en 'gewone' ontmoetingen bij de koffie. Nou ja, gewoon waren de meeste ontmoetingen niet. Vaak waren we verbaasd over de vriendelijkheid, de openheid, de gemoedelijk-

heid en het gemak waarmee gesprekken ontstonden. Er was grote interesse voor elkaars contexten waarin we leefden, manier van vieren en waarmee we ons bezighielden in het dagelijks leven. Na een dergelijke 'gewone' ontmoeting liep je vaak weg met nieuwe verhalen of informatie. Daarnaast waren er soms ook moeilijke momenten, mensen voelden zich buitengesloten door uitspraken van sprekers, workshops die niet gingen over het onderwerp dat we dachten. Dat waren soms confronterende momenten, waarin duidelijk werd waar we staan als Nederland en andere plekken in de wereld. Voor sommigen was op het einde van de GYS de afstand tussen Doopsgezind Nederland en andere plekken in de wereld toegenomen door de grote variatie die ze zagen. Anderen kwamen tot de conclusie dat die variatie 'uiterlijkheden' waren, waaronder gedeelde waarden zaten van: vrede, gelijkheid en navolging van Christus.

Lees verder op pagina 2

Uiteindelijk kwam op zondag 19 juli een einde aan de GYS. De algemene conclusie was: veel te vroeg. Maar we waren wel blij met de vrije dag op maandag, zodat we alles konden verwerken en weer vol energie konden beginnen aan de assemblee van de Mennonite World Conference die dinsdag 21 juli begon.

Waren er al veel indrukken op de GYS, nu op de assemblee waren dat er nog veel meer. Gemiddeld liepen er ongeveer 5000 mensen op het complex waar we waren. Het gebeurde regelmatig dat je iemand zag bij het binnengaan van het complex en elkaar pas weer vond in de bus naar de slaapplek. Maar het betekende dat we nu nog meer op ontdekkingstocht konden gaan. Dat werd onder andere gestimuleerd doordat we waren ingedeeld in 'friendship groups', een willekeurig samengestelde groep waarin we samen kwamen na de ochtendviering. Sommigen hadden ineens vier oma's gedurende het congres, anderen voelden zich helaas

niet zo welkom omdat iedereen elkaar al kende en men alleen met elkaar praatte. Maar iedereen deed ontdekkingen op deze momenten. Daarnaast was er nog veel meer te doen.

Natuurlijk waren er de vieringen en de workshop, zoals op de GYS. Nu kon je ook meedoen aan het Doopsgezinde wereldkampioenschap voetbal, huizen bouwen met de Mennonite Disaster Service, excursies, lokaal deelnemen aan diaconale projecten en nog veel meer. Alleen op het complex kon je al van alles ontdekken, kunstprojecten over hoe Doopsgezinde vrouwen mensen uit de Sovjet-Unie smokkelden, een hal waar alle continenten vertegenwoordigd waren of gewoon op een bank of een schommelstoel neerploffen en een gesprek aangaan met diegene die naast je zat.

Kortom, de Nederlandse jongeren moesten even op gang komen op de assemblee, overweldigd door de grootte. Al snel vond iedereen zijn manier om er mee om te gaan. Sommigen gingen alleen op pad,

“Iedereen was op ontdekkingstocht en heeft vele dingen ontdekt”

anderen juist met een mede-Nederlander als houvast. Maar iedereen was op ontdekkingstocht en heeft vele dingen ontdekt. Toen we elkaar op de laatste avond vertelden wat we hadden ontdekt en wat we meenamen was de diversiteit groot. De één was dichter bij zichzelf gekomen, de ander dichter bij God. De één voelde zich meer thuis in Nederland, de ander heeft liefde opgevat voor de rest van de Wereld. Van onder tot boven. Van links tot rechts. Alles kwam voorbij. Beter valt het niet samen te vatten.

Mocht u na het lezen van dit artikel nog interesse hebben in meer persoonlijke ervaringen van de deelnemers. De jongeren hebben gedurende de reis een blog bijgehouden; daar kunt u hun avonturen teruglezen. De blog is te vinden via de volgende link: <https://doopsgezindejongeren2015vs.wordpress.com/>

Hebben en Zijn – De balans is zoek –

Door Helene Nauta-van Gelder

“Het gaat niet om hebben of zijn, maar om een bepaald evenwicht dat correspondeert met de uniekheid van de persoon”

Proloog

In het Genesis-verhaal – in de Hof van Eden – wordt de begeerte van de mens (man en vrouw) verbeeld in het eten van de appel. Je kunt naar aanleiding van dit verhaal de vraag stellen: *“Hoort het tot het wezen van de mens (hoe hij is) dat de mens zich dingen wil toe-eigenen (zijn begeerte)”?* We zien deze paradijselijke misstap terug in de geformeerde eerste christen gemeenschap¹. In het begin waren persoonlijke bezittingen geen persoonlijk eigendom. Alles was gemeenschappelijk. Maar ook daar gaat het fout. Hier draait het ook weer om een man en een vrouw – Ananias en Saffira –, die voor zichzelf iets achterhouden². En dan zit de klad er goed in.

Vervolg

Met zevenmijlslaarzen gaan we door de geschiedenis om uit te komen in het hier en nu. De staatkundig filosoof Hobbes (1588-1679) zag de noodzaak het 'landjepik' in zijn land Engeland aan banden te leggen. Er werd een contract gesloten tussen burgers en een soevereine vorst die de macht in handen kreeg. Ananias moest het direct bekopen met de dood (God straft onmiddellijk). Maar met alle verfijningen van het contract naar democratie wordt de strafmaat gekoppeld aan het vergrijp. Hierin zijn staat, kerk en recht gescheiden machten. Je kunt nu de vraag stellen: *“Wordt de begerende mens door deze maatschappelijke wet- en regelgeving in zijn wezen gekortwiekt?”*

Mijn geschiedenis

Door Joël Friso

Deze zomer heb ik *Mijn kleine waanzin* van Jan Brokken gelezen. Ik was gegrepen door de openhartige wijze waarop Jan Brokken dit voorjaar in Het Doperscafé vertelde over zijn eigen geschiedenis. Er staat een citaat van recensent Judith Koelemeijer, dat helemaal raak is, op de kaft van het boek: "... zo eerlijk, maar toch vol mededogen ten opzichte van zijn familie. Een schitterend tijdsbeeld, schijnbaar terloops geschetst ...".

Met dit verslag van Brokkens jeugd jaren raakte ik opnieuw overtuigd dat het een groot plezier kan zijn om je eigen geschiedenis te kennen. In Brokkens beschrijving van zijn vader, die predikant was in een Hervormde gemeente, herkende ik iets van mijn pake, zoals ik mijn opa uit het Friese Workum noem. Helaas heb ik Geeuwke Friso nooit gekend, omdat hij aan een hartstilstand overleed ruim een jaar voordat ik geboren werd. Hij was ondernemer en was actief in kerk en politiek. Ik heb de indruk dat ik veel op hem lijkt.

Drie jaar geleden bezocht ik samen met mijn broer het archief van de Gemeente Súdwest Fryslân, op zoek naar verslagen van de raadsvergadering tussen 1970 en 1985. Om zo een glimp op te vangen van wie mijn pake was. Daar in het stadsarchief las ik van de normen en waarden waar mij pake voor stond. Zo las ik dat hij het "niet bevorderlijk voor de zondagsrust" vond dat de kermis zaterdagavond laat nog afgebroken moest worden. In de discussie over fluor in het drinkwater maakte mijn pake veel tongen los door te spreken over een "aantasting van de persoonlijke vrijheid". Ik vind het ook prachtig om te lezen hoe hij beeldspraak niet schuwde. "Geen baas meer in eigen huis, de vlag kan halfstok en het galgenmaal kan bereid worden" was zijn conclusie over de voorgenomen gewestvorming. Bij een behandeling van een begroting, wilde hij weten of er niet te royaal met belastinggeld werd omgesprongen bij de restauratie van het goudleer behang in de raadszaal. "Was er niet per vergissing een nul teveel getikt?" Ik had hetzelfde kunnen zeggen.

Wanneer we de stap maken naar het nu, dan kunnen we daar volmondig 'ja' op zeggen. We worden allemaal ziek van de digitaal opgelegde regels van bureaucratie, die veel invultijd vergen. Face-to-face is nauwelijks meer aan de orde. In snel tempo moest het meeste tussenmenselijk verkeer per computer gaan lopen; ook de gezichten op 'facebook' zijn zo plat als een dubbeltje.

Terug naar de historie zien we twee ontwikkelingen. De ene (liberalisme) heeft het individu en de andere (communitarisme) het gemeenschappelijke op het oog. Het liberalisme heeft zich uiteindelijk ontwikkeld tot vrijemarkteconomie (Milton Friedman, Amerikaans econoom, 1912-2006) gecombineerd met persoonlijke vrijheid en mensenrechten. Het communitarisme heeft zich ontwikkeld van marxisme tot sociaal communitarisme (Etzioni, Amerikaanse socioloog, geboren in 1929) als een ethisch handelen vanuit wederzijds respect tot de medemens: een waarschuwing tegen de uitwassen van een doorgeslagen liberalisme.

Het grote dilemma

In deze tijd tekent het grote dilemma tussen 'hebben' en 'zijn' zich steeds scherper af als de schijnbare onoverbrugbaarheid van twee pijlers van de mens. Tegelijkertijd weten we dat ieder mens uniek is. Maar hij komt in een wereld vol verleidingen, die een aanslag doen op je 'diepe zelf', 'je zijn'. Voordat je in staat bent op zoek te gaan naar je diepe zelf, word je meegesleurd in de moderne wereld van 'strak, slank en jong' en van 'meer en nog meer'. Ook word je ongemerkt gevangen gezet in een net van culturele, traditionele, conventionele enz. normen, waarden en verwachtingen. Al deze zaken moeten nog onderzocht worden of deze wel bij jou horen. Maar tijd, informatie en technologische ontwikkelingen gaan zo snel dat er geen tijd meer overblijft voor je diepe zelf. Dit alles leidt in een wereld, waar het marktliberalisme de boventoon voert, snel tot egocentrische individuen. Je loopt je begeerten achterna en moet je ook nog handhaven in een gestreste wereld van diversiteit en verandering. Dit baart hufteerigheid en het 'ikke-en-de-rest-kan stikken'. Terwijl het unieke in jezelf niet naar buiten komt om als noodzakelijk onderdeel in het geheel van mensen mee te doen. Begeerten en egocentrisme nemen de plaats in van jouw zijn, jouw uniekheid als een bedoelde bijdrage in een groter geheel.

'Hebben en Zijn' zijn niet meer met elkaar in balans: het hebben verdringt het zijn. Het vraagt om zelfbezinning om de balans weer te vinden: *"Niet ter wille van jezelf. Bij jezelf beginnen, maar niet bij jezelf eindigen; van jezelf uitgaan, maar niet naar jezelf toe streven; jezelf zijn, maar niet met jezelf bezig zijn"*.³ Dit is de weg van begeerte naar genieten. 'Hebben en Zijn' horen bij elkaar en vragen om een balans, die uniek is voor ieder persoon.

Op de goede weg

Het gaat niet om hebben of zijn, maar om een bepaald evenwicht dat correspondeert met de uniekheid van de persoon. En als je jouw zijn hebt gevonden, ga er dan voor met alles wat in je zit. In de hectiek van ons snelle bestaan mogen we alle 'burn-outs' verwelkomen als kansen op zoek naar ons zelf. Niet voor niets rijzen de therapieën zoals mindfulness uit de grond. De mens ontdekt de onbalans in zichzelf. Het leven draait niet alleen om hebben voor jezelf alleen, maar om jezelf te delen met anderen. Daar zijn al genoeg voorbeelden van te vinden: 'diensten ruilen', auto's delen, mantelzorger willen zijn, vluchtelingen hulp en dat speciale wat jij alleen de wereld en de mensen kan bieden. Zo komen 'hebben en zijn' weer in balans.

1 – Handelingen 2 en 4

2 – Handelingen 5: 1-3

3 – Martin Buber; *De weg van de mens*. Cothen, Juwelenschip bv, 2015, p. 42.

Tjalling Siersma: geen militair eerbetoon voor burgerslachtoffers

Door Dirk Visser

Tjalling Siersma stond op het punt om een brief aan de minister van Buitenlandse Zaken te schrijven. De slachtoffers van de ramp met de MH17 werden in zijn ogen met te veel militair vertoon onthaald. Het waren burgerslachtoffers, weliswaar van een enorme tragedie, maar geen omgekomen militairen. De brief is er overigens (nog) niet van gekomen.

Tjalling Siersma (43) treedt per 1 september toe tot de kerkenraad van onze Doopsgezinde Gemeente. Hij heeft wel enkele ideeën over wat hij daar aan de orde wil stellen, maar daar doet hij nog geen mededelingen over. Hij wil eerst de kat uit de boom kijken. Maar meer aandacht voor vredeszaken – daar maakt hij geen geheim van. "Ik ken veel gemeenteleden die hard aan de vrede werken. Sterker nog, ik denk dat wij allemaal met de vredesgedachte in ons hoofd rondlopen. Ik bewonder Aad Jesse en Sol Yoder in hun actie en het naar buiten toe blijven uitdragen. Thuis hangt een bord met een bekende doopsgezinde spreuk die eindigt met daden gaan worden te boven. Wat de vrede betreft ben ik daar niet genoeg aan toegekomen. Ik ben er wel voor dat er meer uit de hoofden in actie wordt omgezet. Misschien dat ik dat nu kan helpen veranderen. De vredestheologie spreekt mij enorm aan."

"Soms zijn oorlogen dichterbij dan je denkt. In de klas van mijn jongste dochter zit een meisje uit Oekraïne, van wie een oom onder de wapenen is. In de klas zou eerst het thema Oekraïne worden behandeld; dat werd uiteindelijk Griekenland. Dat vond ik jammer hoewel Oekraïne een vrij heftig thema was."

"De vredesgedachte kun je niet van de ene op de andere dag realiseren. Dat is meer een zaak van de lange adem. Het zijn niet alleen wereldwijde processen die om aandacht vragen. Ik probeer het

dichterbij huis te concretiseren. Ook in de omgang met elkaar in Nederland is nog veel winst te boeken, bijvoorbeeld in het Amsterdamse verkeer. Dat kan soms ook beter."

Tjalling is een echt stadsmens. "Met twee minuten fietsen ben ik onder de Ring door in Waterland. Maar na een half uur heb ik het al gezien. Zo'n 25 jaar geleden heb ik een jaar aan Goshen College in Indiana gestudeerd. Op het College zaten zo'n 1500 studenten. Daar was wel wat te doen, maar buiten Goshen: graan en verder mais, mais en nog eens mais. Ik vond het daar driemaal niks."

Tjalling en zijn vrouw Madzy hebben drie kinderen, allemaal tieners. De oudste is een jongen, de andere twee zijn meisjes. "Toen we kinderen kregen (wat op zich een wonder is), kwam de vraag op: Hoe leg ik de verhalen uit de kerk aan m'n kinderen uit, als je het voor jezelf al niet snapt. Als de kinderen ouder worden, is het belangrijk dat de Doopsgezinde Gemeente er voor de jeugd en jongeren is. Toen ik na de middelbare school naar Goshen ging, was ik de enige van die leeftijd in de Gemeente. Dat is nu wel anders."

"Ik heb een jaar of vijf in de Jeugdraad gezeten en meegewerkt aan Kinderkerk en Kom-in-de-kring. Dat was hartstikke leuk om te doen. Nu de kinderen groot zijn, is het tijd om iets anders te doen. Thijs van Hoogstraten had me al eerder gevraagd, maar toen was het nog te



Tjalling Siersma op vakantie in Frankrijk, Chartres.

vroeg. Nu was er een vacature in de kerkenraad voor een man onder de 50. Daar paste ik in. Uiteindelijk wil je dat in de Gemeente sommige dingen gebeuren. Daar wil ik me tegenaan bemoeien opdat het hele huis van de VDGA overeind wordt gehouden."

Op Science Park werkt Tjalling op het moleculair-biochemisch laboratorium. "Ik kijk naar celdeling in bacteriën, met name de *Bacillus subtilis*, overigens een ongevaarlijke bacterie. Die zit in de grond en heeft veel basiseigenschappen, onder meer de celdeling, gelijk met de gevaarlijke bacteriën. Celdeling heeft met de ontwikkeling van nieuwe antibiotica te maken. Zo is ons onderzoek maatschappelijk relevant."



Gemeenschap

voor

Doopsgezind Broederschapswerk

Jaarthema van de ADS

Geroepen om te leven

Door Joël Friso

Wij zijn 'geroepen om te leven', dat is het nieuwe jaarthema van de doopsgezinden. Wanneer begon die oproep, was dat niet de zevende dag van de schepping? Het brengt mij op de volgende vragen, die te maken hebben met perspectief. Is de sabbat (of zondag) er voor de rest van de week? Óf is de rest van de week er omwille van de sabbat? Want is de zondag een dag voor uitrusten en toerusten (bijvoorbeeld in de gemeente)? Óf valt er meer betekenis te halen uit het vieren van die dag?

Op zondagen kijk ik graag film. Ik nodig u uit om komend seizoen *American Beauty* (Sam Mendes, 1999) te gaan kijken. Daarin is de hoofdrol weggelegd voor Lester Burnham (waanzinnig goed gespeeld door Kevin Spacey, nu vooral bekend van *House of Cards*): een doorsnee man in een doorsnee Amerikaanse suburb, die plotseling een wending geeft aan zijn 'zielloos leventje'.

Maar voordat ik verder vertel, terug naar de vragen over de sabbat. In de joodse traditie zeggen ze wel dat de sabbat er is om te schakelen van de 'resultaten van de schepping' naar het 'mysterie van de schepping'. Dat klinkt wat abstract misschien, maar komt in mijn beleving er op neer dat het die dag gaat om recreatie, iets wat ik dubbel opvat. Recreatie gaat over ontspanning (de natuur opzoeken of een film kijken) maar betekent ook her-scheppen. De zondag is dé dag in de week om stil te staan bij wat eeuwig is, wat werkelijk belangrijk is. Die dag worden we opgeroepen om te leven, iets wat we de rest van de week in de praktijk proberen te brengen, zo goed en zo kwaad als dat gaat.

Lester Burnham is het beste voorbeeld dat aantoont dat 'leven' nog niet zo makkelijk in de praktijk gebracht is. In zijn huwelijk met Carolyn is een grote wederzijdse minachting geslopen, zijn dochter kan hem niet uitstaan en zijn werkgever wil van hem af. Er gaat een andere wind waaien wanneer een onvergetelijke ontmoeting een ommekeer in zijn leven teweegbrengt. Hij gaat voortaan zijn vrijheden

opeisen. Hoewel dat laatste net zo goed tot ongemakkelijkheden leidt, getuigt het van een enorme drive om weer te gaan leven.

Ik daag u uit om deze film te gaan kijken en uzelf – en de anderen met wie u kijkt – nadien de vragen te stellen: 'waarvoor ben ik geroepen?' en 'welke prijs ben ik bereid daarvoor te betalen?' Heb ik u nog niet overtuigd? Laat de Nederlandse actrice Hanna Verboom, eveneens liefhebber van *American Beauty*, het doen. Zij vertelde over de cruciale scène in de film: "heel even lijkt het alsof de tijd stilstaat". Je krijgt in die scène de kans om de film op je in te laten werken en te reflecteren op je eigen leven. "Dat is wat een goede film met je doet. Je wordt meegenomen in een nieuwe wereld, om van jezelf te leren, om van de wereld om je heen te leren. Veel meer dan de allerbeste therapeuten of zelfhulpboeken ooit zouden kunnen doen."

Geroepen om te leven | Geschapen naar Gods beeld

De Gemeenschap van Doopsgezind Broederschapswerk heeft een map uitgegeven rondom het jaarthema 'Geroepen om te leven'. Deze map wil een reisgids zijn voor iedere deelnemer aan de pelgrimage van gerechtigheid en vrede. Een leidraad om zelf nieuwe ontdekkingen te doen en onderweg de a/Ander(en) vragenderwijs te ontmoeten.

De map is te verkrijgen via gdb@doopsgezind.nl; kosten € 10 plus verzendkosten en ook af te halen op het ADS kantoor.



Uit de kerkenraad

Uit de kerkenraadsvergadering van 20 augustus

In de deze vergadering werd de jaarrekening van 2014 besproken. Ernst Gülcher was namens de Stichting hierbij aanwezig om alle vragen te beantwoorden. De kerkenraad heeft de jaarrekening goedgekeurd. Tijdens de ALV wordt de jaarrekening besproken met de leden.

Ineke Voncken heeft met de kerkenraad de systematiek van het verdelen van de diaconale aanvragen besproken. De kerkenraad concludeerde dat het beleidsplan en de daaruit voortgekomen systematiek uit 2010 nog steeds actueel is. Ondanks dat er minder inkomsten zijn om te verdelen over de diverse goede doelen is besloten om de huidige systematiek waarbij evenredig wordt verdeeld naar locatie (Doopsgezind Amsterdam, Amsterdam, landelijke, internationaal) en naar type hulp (noodhulp/structurele hulp, vredeswerk en het rentmeesterschap der aarde) te handhaven.

In de maand november is er weer een serie Preek van de Leek. We starten op zondag 8 november. Volgende maand hopen we u te kunnen informeren over welke lekenprekers deze keer meedoen.

Zondag 13 september in de middag is er een gemeentezondag bij het scoutinggebouw van Elfregi. We beginnen om 14.30 uur. We nemen die zondag afscheid van onze jeugdwerker Natascha van der Does. Iedereen is van harte welkom. Let op: er is die zondag 's ochtends geen kerkdienst!

Nieuw kerkenraadslid

De kerkenraad is verheugd te kunnen melden dat Frank Kneepkens bereid is gevonden om toe te treden tot de kerkenraad. Frank is door zijn belijdenis dit jaar tijdens de pinksterdienst lid geworden van Doopsgezind Amsterdam. Omdat Frank korter dan twee jaar lid is van onze gemeente zal de kerkenraad, indien er zich in de komende twee weken geen tegenkandidaten melden, de leden tijdens de ALV verzoeken om in te stemmen met zijn toetreding tot de kerkenraad.

Algemene Leden Vergadering

In het najaar is er weer een ALV gepland. Dit jaar een maand eerder dan gebruikelijk. De kerkenraad heeft vastgesteld dat op zondag **25 oktober** de Algemene Leden Vergadering plaatsvindt. De vergadering vindt plaats in de Singelkerk. Aanvang om 12.00 uur.

Opbrengst collecten in euro's

	2015 (kwartaal 1+2)		2014 (kwartaal 1+2)	
	Gemeente	Projecten	Gemeente	Projecten
- Singelkerk	2.781,65	3.657,33	2.699,28	2.798,02
- Menno Simonshuis	294,86	359,85	359,55	383,05
- Noord Meerpad	493,82	607,95	446,48	431,67
Totaal	3.570,33	4.625,13	3.505,31	3.613,64
Eigen gemeente + projecten		8.195,46		7.118,95



Opbrengsten collecten t.b.v. projecten 2e kwartaal 2015

- Stichting Stuwkracht 10	377,51
- ADS, st.DG Monumenten in Friesland	197,40
- ADS, Broederschapscollecte gemeenteopbouw	117,12
- Hulpactie Nepal	616,35
- Oudezijds 100	90,17
- Broederschapscollecte DG Wereldwerk	147,44
- Doopsgezinde Zending Amsterdam	166,23
- Rampen wereldwijd 31/5	158,53
- Jongeren Cultuurfonds	178,61
- Voedselbank Amsterdam	142,43
- Paraguay t.b.v. Hospital Mennonita	43,00
Totaal	2.234,79



In Memoriam

Afscheid was groots

Met veel vreugde kijk ik terug op de afscheidsdienst die ik 5 juli mocht hebben in het Meerpad kerkje. Een warme dienst, mooie muziek, hartelijke woorden. Na de dienst handen schudden en toen de leden vanuit de Singel ook waren gearriveerd bijzondere woorden van de Meerpad Werkgroep namens de Gemeente. Dank voor het prachtige cadeau, de beeldhouwbok die ik mocht krijgen. Tijdens het beeldhouwen kan ik hier mijn werkstuk op leggen en bewerken, een heel mooi en praktisch cadeau. Nogmaals hartelijke dank, en Gods Zegen op de weg die u ieder mag bewandelen.

In verbondenheid, ds. Tom Rijken

Zondagse Singelkerkbloemen

De bloemen, die tijdens de dienst in de Singel-kerk staan, worden na de dienst gebracht bij leden die een moeilijke tijd door moeten maken, ziek zijn of iets te vieren hebben. Wilt u de namen door geven aan: Martina Simons t (020) 662 19 34, of Ineke Bremer t (020) 615 26 22.

In het ziekenhuis opgenomen

Onze gemeente wil graag meeleven. Wilt u van uzelf, familie, vrienden en VDGA-leden ons een opname laten weten? Eén van onderstaande contactleden zal de opgave dan doorgeven aan de desbetreffende bezoeker. Martina Simons (tevens organisatie) t (020) 662 19 34 en Ineke Bremer t (020) 615 26 22.



Br. Wim Vassen

7 december 1927 – 30 juni 2015

Te midden van zijn vrouw, kinderen en enkele kleinkinderen is in de vroege ochtend van 30 juni gestorven ons gemeentelid Willem Hendrik Adriaan Vassen. Velen van u zullen hem kennen, hij had in onze Gemeente van jongs af aan zijn 'geestelijk thuis' gevonden. In zijn jeugd jaren had Wim Vassen een fijne tijd bij de Doopsgezinde Jeugd Club. Hij kerkte toentertijd in de kerk aan het Oosterpark bij ds van der Veen, bij wie hij op 11 maart 1951 belijdenis deed en gedoopt werd.

De trouwtekst op zijn huwelijk met zijn vrouw Greet in 1957 (zij hebben samen drie kinderen gekregen en vijf kleinkinderen, die vader en moeder met een niet aflatende zorg omringen), uit psalm 143, 10 werd zijn lijfspreuk: 'leer mij uw wil te doen, want Gij zijt mijn God'. 'Ja, want daar gaat het toch om', zo zei hij mij, 'wij moeten het goede proberen te doen: daden gaan woorden te boven'. En zo was Wim Vassen een actief man, ook in onze Gemeente. Een man vol rechtvaardigheidsgevoel, al kon hij ook fel en impulsief zijn, wat voor hemzelf en anderen niet altijd even makkelijk was.

Zijn zoon Wim sprak tijdens de afscheidsdienst in crematorium Westgarde en zei onder andere: 'Het allerbelangrijkste voor onze vader was zijn gezin. Hij had een onvoorwaardelijke liefde voor ons allemaal. Alles wat in zijn mogelijkheden lag deed hij voor ons en hij voelde een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Hij wilde er altijd zijn voor ons, en vooral ook met ons, ook toen al zijn kinderen het huis uitgingen. Het liefst was hij altijd in onze buurt. En speciaal was zijn band met mama, zijn liefde voor haar was heel bijzonder en tot het laatst toe: hand in hand op de bank bij familiebezoekjes, heel mooi en bijzonder om te zien.'

In de laatste gesprekken die ik samen met Wim had, deelde hij ook over zijn geloof, over zijn vertrouwen en zijn twijfels. En we zeiden tegen elkaar: "we hoeven nooit geloviger te zijn dan Jezus zelf, die zich ook God verlaten kon voelen en tegelijk zei: 'in Uw handen beveel ik mijn geest'." In die geest hebben wij hem uit handen gegeven, in de handen van de Eeuwige.

ds Ewoud Roos



Gemeente in beweging

Jaarlijkse Agapè-maaltijd in Osdorp

De Raad van Kerken Osdorp/Sloten nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse Agapè-maaltijd op vrijdag **11 september**.

Tijdens de maaltijd vertelt Pastor Dekker over de Egidio Beweging. Deze van oorsprong Italiaanse beweging werkt in Amsterdam vanuit de Mozes en Aaronkerk voor de armste en meest behoeftige mens.

Plaats: kerk De Opgang, Tussenmeer 68, Osdorp. Aanvang: 19.00 uur; kerk open 18.30 uur. Te bereiken met tramlijn 17, halte Hoekenes.

Aanmelden bij Adriaan Jesse, voor woensdag 9 september, met opgave van naam en aantal personen. A.C. Jesse, De la Sallestraat 54, 1068 KE Amsterdam; tel. 020-6191612 (evt. boodschap inspreken).

Mennomaal

Op **8 september** is weer iedereen welkom bij het Mennomaal. Plaats: Singelkerk; Singel 452, 1017 AW. tel. 020 - 623 45 88. Ontvangst met drankje vanaf 17.30 uur. Begin maaltijd: 18.00 uur. Tussen hoofdgerecht en toetje:

Wereldcongres

Indrukken van Anke Spijker en ervaringen tijdens haar workshop.

Van tevoren opgeven is niet nodig. *Behalve als je vegetarisch eet of een dieet hebt!* Kosten: 5 euro per maaltijd.

Samen één Amsterdam, met hart en ziel

Manifestatie op de Dam op zondag **4 oktober**. Onder auspiciën van de Stichting Raad voor Levensbeschouwingen en Religies Amsterdam, waarin ook de Raad van Kerken Amsterdam participeert. Het doel van de Manifestatie is om op een positieve manier zichtbaar te maken hoe de mensen in Amsterdam, in al hun verscheidenheid en veelkleurigheid, met elkaar samenwonen. De manifestatie start om 12.00 uur en eindigt om 18.00 uur.

De kleine David op het Meerpad

De verhalen over David, voordat hij koning is, zijn prachtig en mythisch en met allerlei lagen voor alle leeftijden. Komend half jaar zal ik elke eerste zondag van de maand één van deze verhalen vertellen, en zal de rest van de dienst daarover gaan. De diensten zullen, nog meer dan eerder voor iedereen zijn, jong en oud. Een korte tijd tijdens de dienst zullen de tieners en kinderen hun eigen weg gaan. Na een tijdje komen we allemaal weer samen.



De eerste dienst, **6 september**, gaat over Samuel, die na de teleurstellingen over Saul, op zoek moet naar een nieuwe koning. Hij weet eigenlijk niet wat hij precies zoekt, maar hoopt het te herkennen als hij het tegenkomt.

Elke eerste zondag van de maand, om 10.15 uur. (De derde zondag van de maand is er een gastpredikant of een van onze eigen predikanten, en ook Kinderkerk)

Essemie van Dunné

Kerkvervangers!

In de zomer doen veel mensen het kerkelijk gezien wat kalmer aan. Natuurlijk zijn nogal wat mensen met vakantie, maar ook voor de thuisblijvers is er wat minder te doen.

Niet erg, denk ik. Er zijn wel diensten, en er worden plannen gemaakt voor het nieuwe jaar. Maar... ik vroeg me af, hoe doen we dat met minder kerk? Hebben we Kerkvervangers? Laten we ons op een andere manier inspireren? Zoeken we ergens anders het samenzijn op? Een ritueel? De rust en stilte? Een kopje koffie?

Wij zijn heel erg benieuwd naar uw Kerkvervanger van deze zomer. Wilt u ons mailen of schrijven na de zomer, maar vóór 15 september? Dan kunnen we in het oktobernummer daarover lezen. (m.krebbber@chello.nl; redactie idA, Singelkerk)

Vrijwilligers zijn het hart van de gemeente

We want you!

De Startzondag is de jaarlijkse traditie voor alle commissies om enthousiast te hengelen en een netje uit te werpen om vrijwilligers te vissen. Die zijn immers het kloppend hart van de gemeente.

Startzondag: de dag na de zaterdag kraampjes opstellen waarachter de wervende activiteiten plaatsvonden. Met lijsten om je in te tekenen om eens een jaartje mee te doen, handjes uit de mouwen, voor van alles. Elk wat wils, geen uren-vretende zaken, maar fijn dat iemand meehelpt, samen met anderen. Samen, daar draait het om. De startzondag kreeg belangstelling, helaas niet van alle gemeenteleden, vrienden en belangstellenden.

Dit jaar verloopt het iets anders, er is de gemeentedag (13 september 14:00 uur, Elfregi, Jollenpad 16); velen kijken er naar uit want het is altijd een zeer enthousiast gebeuren, muziek, zang, een dienst. Een hapje, een drankje. Een feest voor oud en jong. De gemeente leeft! Daarnaast nog een startzondag, dat is teveel gevraagd, tijd is kostbaar en moet verdeeld. Op de gemeentedag ook aandacht voor de vrijwilligersvisserij? We gooien het over de andere boeg: idA, het blad waar reikhalzend naar wordt uitgezien en veel gelezen. Kijk naar de mogelijkheden en doe mee!

Overzicht vrijwilligers-activiteiten Singelkerk

- Je kunt na afloop van de Zondagse dienst **koffieschenken**. Vanaf 11.30 uur tot ca. 12.00 uur. Frequentie zo eens in de 6 weken.
- **Bloemen bezorgen**. Na afloop van de dienst gaan de bloemen naar oudere of zieke gemeenteleden. Frequentie zelf te bepalen. Een dankbaar taakje, oogst veel waardering.
- **Maatjesproject**. Je bezoekt dan oudere gemeenteleden die niet meer naar de kerk kunnen komen. Kans om mooie verhalen over vroeger te horen. Frequentie kun je zelf bepalen.
- Zingen in het **koor**. Af en toe wordt de zondagsdienst opgeluisterd met ons Singelkoor. Tijdsbeslag is vrij pittig door de regelmatige repetities.
- **Dopers Café**. Circa 8 x per jaar. Taken: zaal inrichten als kroeg, drankjes schenken. Gastvrijheid bieden.

- **Open Huis**. In de wintermaanden staat elke vrijdagavond de kerk open voor daklozen. Je bent gastheer/vrouw, schenkt koffie en soep, maakt een praatje. Frequentie 1x in de 6 weken.

- **Stoelenproject**. Onder de parkeergarage in de Marnixstraat koken we in de wintermaanden een maaltijd voor daklozen. Frequentie 1x per 4-6 weken van 13.30 uur tot ca. 16.00 uur.

- **Preek van de leek**. Elk jaar organiseren we in november een vijftal bijeenkomsten met bekende Nederlanders die zelf een preek houden. Van 15.30 uur tot ca. 19.00 uur vouw je de orde van dienst, je schenkt de glazen vol, dient ze rond na afloop, verwelkomt de bezoekers en collecteert.

- **idA**, ons maandelijks gemeentebled staat open voor inzendingen vanuit de gemeente; stukjes, columns, een gedicht dat je getroffen heeft/ misschien zelf geschreven hebt enz. De redactie beoordeelt of ze geschikt zijn voor plaatsing.

- **Klussen met de koster**. ook op het Singel heeft Marcel Alblas incidenteel klussen waar hij graag hulp bij krijgt.

- De jaarlijkse kerstboom en kerkzaal versieren en weer ontluisteren. **Marcel Alblas**

- **Verjaardagskaarten**, Kerst- en Paaskaarten ontwerpen, mooie teksten uitzoeken, maken. Creativiteit. Jarenlang van Stans Mulder ism Joke Rooseboom. Wie volgen?

Heb je zelf ideeën, wil je eens wat anders, ... laat het ons vooral weten!

Zit er iets van je gading tussen, genieten van samen iets voor de gemeente betekenen?
Mail: bart@miraal.nl of bel 'm op zijn bartfoon 0636102171 en hij helpt u verder naar de diverse commissiecoördinatoren waar u uitgebreide en actuele info kunt krijgen.

DOEN!!!

Het team



Essemie van Dunné
pastoraal werker in Noord; tevens jeugd- en opbouwwerk Noord
t 06 48 35 07 25
e.vandunne@vdga.nl



Joke van der Heide
jongerenwerk
t (020) 661 16 52
j.vanderheide@vdga.nl



Henk Leegte
predikant
t 06 45 62 62 70
h.leegte@vdga.nl



Ewoud Roos
predikant
t 06 48 88 35 97
e.roos@vgda.nl

Gemeentedag

Graag willen wij jullie uitnodiging voor de Gemeentedag. Zondag **13 september** is er geen reguliere dienst in de Singelkerk, maar een korte dienst (met zang) om 14.30 uur op Elfregi. De rest van de middag zal in het teken staan van het samenzijn, samen spelen en samen delen. Iedereen die zich verbonden voelt met de Doopsgezinde Gemeente Amsterdam is welkom.

De Gemeentedag begint om 14.00 uur en zal eindigen rond een uur of zes. Het zou leuk zijn als iedereen die komt iets te eten meeneemt om te delen. Wij zorgen voor de warme en de koude dranken.

Neem vooral ook speelgoed mee waar je kinderen graag mee spelen. Er is ruimte genoeg voor een potje voetbal, stoepkrijten, touwtje springen, tekenen, boek lezen enz.

Wij hopen jullie allemaal te zien op 13 september.



September 2015

Kerkdiensten (zie achterkant)

• Za 5 sep	Singelkooer repetitie	Singelkerk	10.30 uur
• Di 8 sep	Mennomaal: Wereldcongres	Singelkerk	18.00 uur
• Wo 9 sep	Vredesgroep	Singelkerk	20.00 uur
• Za 12 sep	Singelkooer repetitie	Singelkerk	10.30 uur
• Zo 13 sep	Gemeentedag; o.a. afscheid van Natascha van der Does-Brantjes	Elfregi	14.00 uur
• Zo 13 sep	Wake bij Justitieleel Complex	Schiphol	14.00 uur
• Ma 14 sep	020 11 oudste tieners	Singelkerk	18.00 uur
• Di 15 sep	020 11 jongste tieners	Singelkerk	18.00 uur
• Wo 16 sep	Rondom 30	Singelkerk	19.30/20.15
• Do 17 sep	Open kring Menno Simons	M. Simonshuis	14.30 uur
• Za 19 sep	Singelkooer repetitie	Singelkerk	10.30 uur
• Ma 21 sep	Jesaja in het Nieuwe Testament	Singelkerk	15.00 uur
• Ma 21 sep	Zon'shofgroep; Bbq	Zon'shofje	18.00 uur
• Wo 23 sep	Bijbelkring o.l.v. Ewoud Roos	Singelkerk	14.30 uur
• Do 24 sep	Bijbelaars o.l.v. Henk Leegte	Singelkerk	11.00 uur
• Za 3 okt	Singelkooer repetitie	Singelkerk	10.30 uur
• Zo 4 okt	Samen één Amsterdam	Dam	12.00 uur
• Ma 5 okt	Zon'shofgroep	Zon'shof	20.30 uur

Houd ook de website van de gemeente in de gaten: www@vdga.nl

Kopij voor het volgende nummer vóór **10 september 2015** sturen aan Mieke Krebber
Mail: m.krebber@chello.nl
Adres: Europaplein 89, 1078 GZ Amsterdam (telefoon 020-6731926).

De redactie behoudt zich het recht voor artikelen in te korten of niet op te nemen.

Secretariaat en administratie
Singel 452
1017 AW Amsterdam
t kerk (020) 623 45 88
t secretariaat (020) 624 65 73
t boekhouding (020) 627 70 72
fax (020) 624 44 40
gironummer
NL11INGB0000141442 (VDGA)
website www.vdga.nl

COLOFON

idA, in dit Amsterdam
Maandblad voor geloof
en gemeentelven van de
Doopsgezinde Gemeente
Amsterdam.

Redactie
Sjoukje Halbertsma
Helene Nauta-van Gelder
Tobias ter Reehorst
Andrea Wieffering
Essemie van Dunné
Mieke Krebber (eindredacteur)
Interviews: Dirk Visser

Vertegenwoordiger van de kerkenraad: Bart Admiraal

Ontwerp en realisatie
Ontwerpgroep Lâle, www.lale.nl
T (033) 462 46 93

KERKDIENSTEN

	Singelkerk Centrum 10.30 uur	Meerpad Noord 10.15 uur	Menno Simonshuis Buitenveldert 10.00 uur
6 september	Ds H. Leegte	E. van Dunné <i>Startzondag, Kinderkerk</i>	–
13 september	Ds H. Leegte en de E.C. Roos <i>gemeentedag</i> 14.00/14.30 uur Elfregi	–	geen dienst
20 september	Ds E.C. Roos	Ds H. Leegte <i>Kinderkerk</i>	
27 september	Ds H. Leegte <i>Kom-in-de-kring en Kinderkerk</i>		Ds J. van Woerden-Surink
4 oktober	Ds E.C. Roos	E. van Dunné <i>Kinderkerk</i>	

Collectebestemmingen in september

De collecte in de blauwzwarte zak is altijd voor de eigen gemeente. De collecte in de rode zak is voor:

- **6 sept – MCC**

MCC is de Noord-Amerikaanse Doopsgezinde hulporganisatie, die voornamelijk hulp biedt in crisissituaties in het buitenland. MCC streeft ernaar om vanuit Gods liefde en mededogen te delen d.m.v. noodhulp, ontwikkeling en vrede. Bij rampen werken ze samen met lokale groepen en kerken. Ze pleiten voor een beleid dat zal leiden tot een meer vreedzame wereld.

Rekeningnummer: via de ADS, NL19ABNA0243493886

- **13 sept – Stoelenproject**

Het Stoelenproject is de meest laagdrempelige avond- en nachtopvang van Amsterdam. De opvang is sober, maar veilig, warm en gratis. Elke avond en nacht verblijven 45 daklozen in de opvang aan de Marnixstraat. Van 15 september tot en met 30 april realiseren ze sinds 1989 ieder seizoen weer 10.000 overnachtingen met behulp van 75 vrijwilligers.

Rekeningnummer: NL42INGB0001320598 t.n.v.

Stoelenproject, Amsterdam

- **20 sept en 27 sept – Broederschapscollecte t.b.v. het vredeswerk van de Stichting Doopsgezind Wereldwerk**

Doopsgezind WereldWerk is een stichting voor solidariteit en vrede. Duurzame ontwikkeling en

zorgvuldig gebruik van alles wat ons op deze aarde gegeven is, staan centraal. Met hun partners probeert Wereldwerk op een gelijkwaardige manier om te gaan. Bij alle hulp die ze verstrekken en bij al het vredeswerk dat ze doen, streven ze naar wederkerigheid: ze stellen de situatie en de noden van de anderen centraal.

Rekeningnummer: NL27TRIO0786880333 t.n.v. de Stichting Doopsgezind WereldWerk, Deventer

- **4 okt – Broederschapscollecte t.b.v. projecten van de Doopsgezinde Zending**

De Doopsgezinde zending richt zich op toerusting van mensen die zich in willen zetten voor de kerkelijke gemeente. Zo willen ze bijvoorbeeld een bijdrage leveren aan het samen verstaan van Bijbelverhalen en aan wat die voor ons en anderen kunnen betekenen. Niet alleen overzee, maar zeker ook in eigen land.

Rekeningnummer: NL64ABNA0545424976 t.n.v.

Doopsgezinde Zending, Amsterdam tot een meer vreedzame wereld.

Als u niet in de dienst aanwezig kon zijn en toch iets wilt bijdragen aan het project kunt u dat via het aangegeven bankrekeningnummer doen.